

**Χαιρετισμός καλωσόρισμα προέδρου του Προσφυγικού Σωματείου
«Η ΚΟΝΤΕΑ» Ανδρέα Πατσιά κατά την παρουσίαση του βιβλίου
«ΚΟΝΤΕΑ ΕΣΤΙ» στο Σπίτι της Κοντέας στη Λάρνακα στις 28-4-2017**

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μεσαορίας κύριε Γρηγόριε,

Κύριε Θεοδόση Τσιόλα Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου,

Κυρία Ελένη Λουκά εκπρόσωπε του Δημοκρατικού Συναγερμού,

Κυρία Μόνικα Μιχαηλίδου εκπρόσωπε του ΑΚΕΛ Λάρνακας,

Υπαστυνόμη Σωτήρη Αριστείδου εκπρόσωπε του Αρχηγού της
Αστυνομίας,

Κύριε Χαράλαμπε Κρασιά κοινοτάρχη Κοντέας,

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Κοντεάτισσες – Κοντεάτες,

Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε απόψε, εδώ στο Σπίτι της Κοντέας, στην προσωρινή έδρα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοντέας για να σας παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα της προσπάθειας πολλών χρόνων για τη συγγραφή ενός βιβλίου για την Κοντέα.

Η ιδέα για συγγραφή του βιβλίου «ΚΟΝΤΕΑ ΕΣΤΙ» ξεκίνησε με την ίδρυση του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΚΟΝΤΕΑ». Η πρώτη επίσημη αναφορά στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στις 20 Απριλίου 1994, όπου χαρακτηριστικά καταγράφονται τα εξής: «Έγινε κατ' αρχή αποδεκτή εισήγηση για έκδοση βιβλίου με θέμα την Ιστορία της Κοντέας. Σε μελλοντική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας θα μελετηθούν τρόποι υλοποίησης της απόφασης». Τον Μαρτίο του 1999 στάλθηκε επιστολή στα τότε μέλη του Προσφυγικού Σωματείου με την οποία ζητείτο η συνδρομή όλων είτε με κείμενα είτε με πληροφορίες και άλλο υλικό, όπως φωτογραφίες.

Το βιβλίο αποφασίστηκε να περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες θεμάτων: Ιστορία – Γεωγραφία, Λαογραφία, Επιστήμες – Γράμματα – Καλές Τέχνες, Επαγγέλματα – Ασχολίες των κατοίκων, Κοινωνική και Πολιτιστική Οργάνωση, Εκκλησία – Έθνος, Οικιστές – Οικογένειες, Απόδημοι Κοντεάτες. Από τα πρακτικά φαίνεται πως η ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη γι' αυτό στις 7 Ιουλίου 1999 διαβάζουμε στα

πρακτικά πως η Συντονιστική Ομάδα Έκδοσης του βιβλίου προχώρησε κατανέμοντας για συγγραφή τα επί μέρους κεφάλαια του βιβλίου στα μέλη της.

Στη συνέχεια προστίθενται νέα κείμενα όπως: Η δεύτερη τουρκική εισβολή, πεσόντες, αγνοούμενοι, αιχμάλωτοι, εγκλωβισμένοι, λαογραφία, το Δημοτικό Σχολείο, τα Σωματεία, Η Σ.Π.Ε.Κοντέας κ. α. Στις 11 Δεκεμβρίου 2000 μετά την ενημέρωση από την τότε επιτροπή για το βιβλίο σχετικά με το υλικό που έχει συγκεντρωθεί, έγινε συζήτηση σχετικά με κάποια κείμενα και λόγω διάστασης κάποιων απόψεων προέκυψαν δυσκολίες αναφορικά με την άμεση έκδοση του Βιβλίου, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η έκδοση του βιβλίου. Κατά τη γενική συνέλευση στις 29 Σεπτεμβρίου 2002, ύστερα από έντονες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων, χωρίς όμως να υπερπηδηθούν τα προβλήματα που προέκυψαν.

Το 2005 αποφασίστηκε όπως τα κείμενα που δόθηκαν να μη δημοσιευτούν αυτούσια με το όνομα του συγγραφέα, αλλά να συμπτυχθούν εκεί που υπήρχαν παρόμοια κείμενα και να καταγραφούν τα ονόματα της συγγραφικής ομάδας και όσων έδωσαν κείμενα στην αρχή του βιβλίου. Τον Νοέμβριο του 2008 αποφασίστηκε να δοθεί στον Δόκτορα Κώστα Κατσώνη για περαιτέρω μελέτη και φιλολογική επιμέλεια. Επίσης καταρτίστηκε επιτροπή έκδοσης του βιβλίου αποτελούμενη από τους: Ανδρέα Πατσιά (πρόεδρο), Γεώργιο Σορόκκο, Ανδρέα Σανταμά, Πέτρο Αναστασίου, Νίκο Λάρκο και Ευρυδίκη Ζαχαρίου – Ευθυμίου. Η πιο πάνω επιτροπή εργάστηκε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια συνεδριάζοντας τακτικά και μελετώντας γραμμή προς γραμμή όλα τα κείμενα, προσθέτοντας ή αφαιρώντας. Σε κάθε φωτογραφία προσπαθήσαμε να βρούμε τους εικονιζόμενους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σε όλες τις φωτογραφίες οι αναγκαίες λεζάντες και πληροφορίες για τα άτομα που εικονίζονται, εργασία ιδιαίτερα δύσκολη και πολύμοχθη. Ίσως μάλιστα να υπάρχουν και κάποιες αβλεψίες, γεγονός για το οποίο εκφράζουμε τις απολογίες μας .

Τον Σεπτέμβριο του 2014 ζητήθηκαν προσφορές για το βιβλίο. Η πιο συμφέρουσα ήταν του τυπογραφείου STYVORI PRINTERS LTD, οπότε υπογράφηκε συμφωνία στις 15 Οκτωβρίου 2014, με τελική παράδοση στο σωματείο μας των 1000 βιβλίων στις 13 Δεκεμβρίου 2014. Κατά τον τελικό έλεγχο που γινόταν για κάθε κεφάλαιο που θα το στέλλαμε στο τυπογραφείο εντοπίζονταν και άλλα λάθη και παραλείψεις. Γι' αυτό τελικά το βιβλίο εκδόθηκε το τέλος Αυγούστου 2016 και έγινε η πρώτη παρουσίασή του στον Χορό του Σταφυλιού. Το βιβλίο αποτελείται από 755 σελίδες στις οποίες περιλαμβάνονται 590 φωτογραφίες από το 1928 μέχρι και το 2016 Η πιο πάνω επιτροπή διέθεσε πάρα πολύ χρόνο

δουλεύοντας αφιλοκερδώς, πολλές φορές μέχρι τα μεσάνυχτα, για να διεκπεραιώσει το βιβλίο.

Μέσα από τα κείμενα θα γνωρίσουμε την ιστορία της Κοντέας, τους κατοίκους, τις ασχολίες, τις συνήθειες, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό της Κοντέας και το φιλοπρόοδο πνεύμα που διακρίνει τους Κοντεάτες. Δεν ισχυριζόμαστε ότι το βιβλίο αυτό περιέχει τα πάντα για την Κοντέα. Ασφαλώς υπάρχουν ελλείψεις, ίσως και παραλείψεις, αλλά είναι η αρχή για μελλοντικές μελέτες και συγγραφή και άλλων μελετών για την Κοντέα.

Το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΚΟΝΤΕΑ» ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές του βιβλίου για το δύσκολο έργο τους να ερευνήσουν, να καταγράψουν και να παραδώσουν στο σωματείο τις μελέτες τους, καθώς επίσης και όσους ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν έρευνές τους για το γενεαλογικό τους δέντρο καθώς και όσους απέστειλαν φωτογραφίες. **Κείμενα έδωσαν:** Περικλής Ανδρέου, Χαράλαμπος Δημοσθένους, Σωτήρης Ηλία, Δημήτρης Κόκκινος, Παναής Λαζαρή, Γεώργιος Σορόκκος, Ανδρέας Σανταμάς, Θωμάς Συμεού, Νίκος Λάρκος, Κούλα Σανταμά-Κακούτση, Ανδρέας Μ. Πατσιάς.

Εξώφυλλο-Οπισθόφυλλο: Χριστόφορος Ν. Λάρκος

Επίσης ευχαριστούμε όσους βοήθησαν στην ταξινόμηση των κειμένων και στην καλλιτεχνική επιμέλεια του βιβλίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε στον Δόκτορα Κώστα Κατσώνη, φιλόλογο-συγγραφέα, μελετητή, ο οποίος ανέλαβε την επιμέλεια του βιβλίου. Τέλος, ευχαριστούμε τα μέλη της Επιτροπής για την έκδοση του παρόντος βιβλίου, οι οποίοι εργάστηκαν, παρά τις διάφορες δυσκολίες που βρήκαν στον δρόμο τους, με ζήλο, χωρίς να λογαριάζουν χρόνο και κόπο.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοντέας που μας παραχώρησαν αυτό τον υπέροχο χώρο για την αποψινή μας εκδήλωση.

Ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κύριο Γρηγόριο ο οποίος αποδέχτηκε την προφορική πρόσκλησή μας για να χαιρετίσει την παρουσίαση του βιβλίου μας.

Ευχαριστούμε τον Γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου κύριο Θεοδόση Τσιόλα ο οποίος αμέσως αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας για να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό.

Ευχαριστούμε τον Πολιτιστικό Όμιλο «ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ» για το υπέροχο πρόγραμμα που παρουσίασε η παιδική χορωδία υπό τη διεύθυνση της Δόκτορος Λουκίας Λαζάρου με τη συνοδεία στο αρμόνιο της Λουίζας Πατσιά.

Ευχαριστούμε τη κυρία Μαρία Κρασιά που ανέλαβε την παρουσίαση του προγράμματος, την εξεύρεση των ατόμων για την απαγγελία των ποιημάτων.

Και τον Μιχάλη Αναστάση Πατσιά για το υπέροχο βίντεο που μας παρουσιάζει.

Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμάτε απόψε.